

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

Προσφώνηση
από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής
καθηγητή Νικόλαο Β. Ντόμπρο

Προσφώνηση
από τον Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
καθηγητή Αναστάσιο Κ. Μάνθο

Έπαινος του τιμώμενου (Laudatio)
από τον καθηγητή Νικόλαο Δ. Καρατζά

Επίδοση Διασήμεων και Αναγόρευση
από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής
καθηγητή Νικόλαο Β. Ντόμπρο

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο
καθηγητή Γεώργιο Ν. Σφακιανάκη
με θέμα

«Έχουμε δύναμη για το μέλλον;»

Δεξίωση



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

του Καθηγητού Ακτινολογίας & Παιδιατρικής και
Διευθυντού του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
της Ιατρικής Σχολής Miller
του Πανεπιστημίου Miami (UMMSM)
USA

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
σε Επίτιμο Καθηγητή
της Ιατρικής Σχολής

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΩΡΑ 19:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ MILLER
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΑΜΙ (UMMSM), USA



Ο Καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938 από γονείς Μικρασιάτες, που έφτασαν μικρά παιδιά στην Ελλάδα από τη Σμύρνη, αλλά η αρχική καταγωγή της οικογένειας ήταν από τα Σφακιά της Κρήτης. Μεγάλωσε στην Αθήνα και κατάλαβε τον εαυτό του στο τέλος της Κατοχής και στον Εμφύλιο. Στο Σχολείο, μα και στους δρόμους της Αθήνας, όπου δούλευε, έμαθε τα μυστικά της ζωής και τα προβλήματά της. Έμαθε να εκτιμά όλους και να αγαπά την Ελευθερία, τη Γνώση και την Τέχνη.

Επέτυχε στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, δεύτερος, το 1956 και από τον τρίτο χρόνο ήταν πρώτος στην τάξη του ως το τέλος της φοίτησής του. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπερηφάνεια κι αφοσίωση. Έγινε Αρχηγός της Σχολής και τελείωσε με Άριστα τις σπουδές του το 1962. Στις επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου γνώρισε και τη σύζυγό του, τότε φοιτήτρια της Ιατρικής, ιατρός Ελένη Δαμουλάκη-Σφακιανάκη.

Μετά την αποφοίτηση, η στρατιωτική υπηρεσία και η επιστημονική εκπαίδευση συνδυάζονταν και εναλλάσσονταν. Υπηρέτησε σε

Μονάδες της Βορείου Ελλάδος και στην Κύπρο, τελείωσε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και έγινε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Διατριβής: «Η Διάφορος Επίδρασις της Ινσουλίνης επί του Πλάσματος και των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων του Ανθρώπου».

Το 1969 κέρδισε μια τριχρονη υποτροφία του ΙΚΥ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και πήγε το 1970 με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, στο Ohio State University (OSU). Εκεί μετεκπαιδεύτηκε στην Πυρηνική Ιατρική και την Ενδοκρινολογία. Έλαβε Master of Science στη Φυσιολογία και πέρασε τις εξετάσεις της Αμερικανικής Πυρηνικής Ιατρικής.

Με ευχαρίστηση διαπίστωσε ότι οι Έλληνες της Αμερικής δεν συμπαθούσαν τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών, την οποία ο ίδιος απεχθανόταν. Πιστός στο λόγο του γύρισε στην Ελλάδα το 1973. Όταν όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε και αφού έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, διέφυγε το 1974 με την οικογένειά του στις ΗΠΑ και εργάστηκε εναντίον της Δικτατορίας. Αποτάχθηκε από το σώμα των αξιωματικών το 1974.

Μετά την πτώση της Δικτατορίας η Βουλή των Ελλήνων ανέστειλε την Απόταξη. Ακολούθησε η προαγωγή σε Επίτροπο και η αποστρατεία του το 1983.

Στις ΗΠΑ άρχισε το 1974 να εργάζεται στο Νοσοκομείο Παιδών του Columbus και έγινε γνωστός ως ειδικός στην Πυρηνική Ιατρική στα παιδιά, με πολλές εργασίες και παρουσιάσεις. Το OSU του απένευσε τον τίτλο του Assistant Professor.

Το 1979, ως Associate Professor, University of Miami School of Medicine, άρχισε να εργάζεται στο Jackson Memorial Hospital (JMH) και σε άλλα Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου. Η έρευνά του στις παθήσεις των νεφρών τον έκανε γνωστό σε όλο τον επιστημονικό κόσμο με την τελική εξέλιξή του στο σημερινό τίτλο του Professor of Radiology and Pediatrics και Director of the Division of Nuclear Medicine at the University of Miami, Miller School of Medicine (UMMSM).

Η κλινική του εμπειρία, η ερευνητική του εργασία και οι δημοσιεύσεις του υπογραμμίζουν την επιστημονική του υπόσταση: Έχει δημοσιεύσει 112 άρθρα σε ιατρικά περιοδικά μετά από κρίση και 185 περιλήψεις. Παρουσίασε 13 επιστημονικές εκθέσεις, έδωσε 96 ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως, έκανε 128 επιστημονικές παρουσιάσεις και 26 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συμποσίων. Ήταν 9 φορές προσκεκλημένος καθηγητής και συνέγραψε κεφάλαια σε 6 Βιβλία Πυρηνικής Ιατρικής.

Μετά από πρόσκληση του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Κρήτης, έλαβε μέρος στην επιλογή του επιτελείου των πρώτων Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του. Το καλοκαίρι του 1984 με υποτροφία των Ηνωμένων Εθνών εργάστηκε για ένα μήνα στο Ηράκλειο της Κρήτης, μελέτησε και υπέβαλε πρόταση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Οργάνωση και την Εγκατάσταση Τοπικού (για όλη την Κρήτη) Συστήματος Ιατρικής Απεικόνισης.

Ο Καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης, όντας Διευθυντής του Προγράμματος Ειδικευομένων στην Πυρηνική Ιατρική στο JMH, έχει δεχτεί και συνεργαστεί με 12 Έλληνες Ιατρούς για μετεκπαίδευση στο τμήμα του από το 1990 μέχρι σήμερα. Αυτοί αποτελούν σήμερα βασικά στελέχη της Ελληνικής Πυρηνικής Ιατρικής.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική οργάνωσε τμήμα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) στα εργαστήριά του και συνάδελφοι από την Ελλάδα άρχισαν να φθάνουν στο Μιαμί για μετεκπαίδευση. Οργανώνει επίσης τριήμερο διδακτικό σεμινάριο με ομιλητές διακεκριμένους ειδικούς στο PET/CT από τις ΗΠΑ.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης είναι ιδρυτικό μέλος και τέως Πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου του Μιαμί και του Ελληνικού Σχολείου «Σωκράτης».

Είναι μέλος του Ελληνικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νότιας Φλώριδας «Νόστος».

Η σύζυγός του Ελένη Δαμουλάκη-Σφακιανάκη, Ιατρός, είναι Professor, στο Department of Epidemiology and Public Health, UMMSM.

Έχουν τρεις κόρες, μία δικηγόρο και δύο ιατρούς, και ένα εγγονό 13 χρόνων.

Επιγραμματικά, ο καθηγητής Γιώργος Σφακιανάκης αποτελεί ένα λαμπρό πρότυπο γιατρού, επιστήμονα, Έλληνα, δημοκράτη, ανθρώπου.